

Open Brief aan de Vestia Directie

Geachte Directieleden,

Het thema van de huurdersdag is Prettig wonen en graag zouden wij daarop van de directie horen wat hun visie is van het begrip Prettig wonen.

Is het naar de visie van de directie prettig wonen in een huurwoning waar al jaren geen gedegen onderhoud aan is uitgevoerd?

Is het naar de visie van de directie prettig wonen in een huurwoning waarvan de huur letterlijk niet meer op te brengen is?

Is het naar de visie van de directie prettig wonen in een huurwoning waar door het uitblijven van gedegen isolatiemaatregelen de stookkosten een steeds groter deel van ons salaris opslokken?

De prettig wonen visie van de directie is voor haar huurders een dagelijks verblijf in een nachtmerrie en het is daarom een gotspe dat u als directie de woorden prettig wonen überhaupt in de mond durft te nemen.

Vestia blinkt uit op vlakken waar zij absoluut niet horen uit te blinken, zoals achterstallig onderhoud, een gebrekkige of zelfs geen communicatie met haar huurders, onbeschofte huurverhogingen ingegeven door het derivatenschandaal en een algehele uitstraling van lak hebben aan de personen die hun salaris ophoesten..... de huurders.

De basistaak van Vestia is volkshuisvesting, maar men heeft zich inmiddels een dermate arrogantie en misplaatst gevoel van macht aangemeten, dat er via rechterlijke besluiten hele woonwijken platgegooid worden en mensen letterlijk hun woning uitgedreven worden zonder vaststaand recht op een vervangende woning.

U, de directie van Vestia zou zich de ogen uit het hoofd moeten schamen dat het zo ver is gekomen is dat als de naam Vestia in de media verschijnt, dit letterlijk onder een lading van misselijkmakende praktijken kapotgemaakte huurders en horrorverbouwingen waar letterlijk alles misgaat, terwijl uw reactie hierop keer op keer bestaat uit dezelfde doodoener: wij herkennen ons niet in het geschetste beeld.

U heeft echter buiten de waard gerekend, want de huurders van Vestia zijn uw klantvriendelijke benadering, uw administratieve puinhopen en uw algehele visie van hoe U te gedragen als een volkshuisvester spuug- en spuugzat en nemen geen genoegen meer met uw gebruikelijke smoezen en doodoeners.

Er is inmiddels contact tussen huurders uit Bergeijk, Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Honselerdijk, Delft en de landelijke politiek en één ding kunnen wij u beloven, daar waar u al uw beloften breekt daar beloven wij één ding dat gestalte zal krijgen: wij pikken het niet meer.